

# Tuinweetjes



## De veelbesproken Buxus

Menigeen, en zeker een tuinliefhebber zal de laatste weken veel over de Buxus hebben gehoord. Wat is er toch aan de hand met onze geliefde haagjes, bollen en vorm gesnoeide populaire tuinplant? In onze regio is niet een schimmel maar de buxusmot de boosdoener. Door import van besmette planten is de buxusmot al jaren aanwezig, maar nu is de steeds groeiende populatie buxusmot echt een gevaar voor de overlevingskans van onze Buxus aan het worden. De rupsen van de mot komen in de Buxus uit de pop en beginnen meteen met het vol snoepen van hun felgroen gekleurde buikjes.



Ik probeer in mijn eigen tuin mijn buxusbollen te redden door ze regelmatig te spuiten met verdunde groene zeep, de plant sterk te houden met mest en de rupsen op te sporen en kapot te knijpen. Helaas zullen per jaar 2 à 3 generaties rupsen de planten bezoeken, dus staat er dit jaar nog zeker 1 intensieve reddingsactie op de agenda.

## Trendplanten

Nagenoeg nooit weten we de Latijnse naam van planten, maar bij de trendplanten weten we ze direct klakkeloos op te sommen: Buxus, Catalpa, Geranium, Hedera, Magnolia, Taxus...

Om hardnekkige ziekten en plagen te voorkomen is een grote verscheidenheid aan plantensoorten de oplossing. Laat je daarom niet beïnvloeden door wat tuincentra je aanprijzen, maar wees creatief en ga voor iets bijzonders in je tuin! Nu wordt de Buxus vanwege de buxusmot al weer overal vervangen door de Ilex crenata. Ik zou zeggen probeer eens een haagje van Euonymys, Lavendula, Lonicera, Photinia, Prunus of Spiraea. Dan wordt jouw tuin toch net even anders!



Euonymys

Wil je hulp bij het inrichten van je tuin of wil je meer weten?  
[www.fhreja.nl](http://www.fhreja.nl) | [mail@fhreja.nl](mailto:mail@fhreja.nl) | 06 - 27 48 20 45

[www.fhreja.nl](http://www.fhreja.nl)



# Een Van Gogh in de tuin

Dit jaar is het 125 jaar geleden dat de beroemde Nederlandse schilder Vincent van Gogh overleed. Als hommage aan deze grote kunstenaar vindt in de Tuinen van Appeltern een Tuinenfestival plaats met als thema 'Een tuin voor Vincent'. De Kerkdrielse tuin- en landschapsarchitecte Fhreja Deckers ontwierp hiervoor de Van Goghtuin 'Vincent Binnenste Buiten', geïnspireerd door zijn schilderij 'De Slaapkamer'. Op 16 mei werd de festivaltuin officieel geopend door een lint van blauwe verfdruppels door te knippen.

Was Vincent van Gogh gek of geniaal? Fhreja wil met haar ontwerp de toeschouwer een kijkje geven in het werk, leven en brein van de kunstenaar. De meubels lijken driedimensionaal, maar zijn in werkelijkheid plat. Daarbij speelt ze met hoogteverschillen en versmallingen, waardoor de bezoeker op zoek moet naar de juiste positie waarin het perspectief klopt. Schilderend met kleurige bloemen en planten, heeft Fhreja 'De Slaapkamer' van Van Gogh een nieuwe dimensie gegeven.

Het Tuinenfestival is tot en met 29 november dagelijks te bezoeken in het park 'De Tuinen van Appeltern'.

